

**PIVO KATERN**



**KLOOSTERLEVEN  
MCDXIX.89**



# KLOOSTERLEVEN MCDXIX.89

M = duizend                      X = tien  
D = vijfhonderd                V = vijf  
C = honderd                      I = één  
L = vijftig

## Marne-liturgie

Maakt het uit dat we 600 jaar terug in de tijd gaan? Of zouden de hedendaagse monniken ook youtuben en netflixen op hun mobieltjes? Misschien kijken ze naar een aflevering van Brother Cadfael en streamen ze de dienst van Paus Fransiscus...

Hoe dan ook, er was eens, meer dan 600 jaar geleden een zwervende snuiter. Een verdwaalde ziel. Een padvinder... Hij luisterde naar de naam Marne.

Hij liep al 50 dagen sinds Pasen met zijn knapzak. Marne was naar het Noordelijke landschap gekomen omdat hij had horen vertellen over een wonderlijk vogeltje. Toen hij liep bij wat we nu aanduiden met coördinaat B 53.395571-L 6.251991, zag hij iets glinsteren in het hoge gras...

Het was een magisch tafereel. Een Jacobs ladder scheen naar beneden waardoor bruine en groene kristallen flonkerden als licht door een glas in lood raam. Het leek wel alsof er een

virus<sup>1</sup> bezit van hem nam. Hij voelde zich warm worden. Alsof er een eeuwig vuur in hem ontstond. Geen hellevuur, maar een vuur waaraan hij zich laafde. Marne voelde zich zo goddelijk, dat hij er van overtuigd was dat dit een speciale plek moest zijn. Hij wilde zijn geluksgevoel delen, het virus verspreiden. En zo geschiedde.



Hij stiefelde eerst huiswaarts alwaar hij predikte. Daarna liep hij door heel het Noorden van Nederland alwaar hij predikte en de scouts opriep zijn volgeling te worden. Hij vroeg ze elk jaar op de 50ste dag na Pasen deze bijzondere heilige plek te eren. Men vroeg hem: "Deze prachtige plek, is dat het hof van Eden?" – "Nee, het is nog mooier, men vindt er geen slang, hooguit een enkele serpent." – "Hoe heet het daar?" Marne dacht na en zei: "De Marnerwaard".

Als in een kruistocht togen de mensen naar de plek waar Marne over had verteld. Ze ervoeren het ook, een enorm gevoel van saamhorigheid trof hun.

---

<sup>1</sup> Zie kampboekje 2018



Ze bouwden een klooster op de plek waar Marne de goddelijke straal uit de lucht had zien vallen. De scouting-freaks<sup>2</sup> noemden zich ook wel Marne-dictijnen. Deze orde kenmerkt zich door sterke tradities en een tweedeling in levensstijl. Soberheid en onmatigheid gaan hand in hand. Pas sinds enkele jaren toiletteren zij niet meer in een gat in

de grond, hun kloosters bestaan uit tenten en zij verwarmen zich met kampvuren. Echter hun vreugde over het geluksgevoel dat zij ervaren op de dagen rond Pinksteren vieren zij excessief met goddelijk vocht, veelal een nectar van mout, gist, hop en water. Ze raken er flink van in de olie<sup>3</sup>. Deze drank werd dan ook zalig verklaard. Dat is gelijk de verklaring waarom vele Marnedictijnen zich ook wel pivo's noemen.

---

<sup>2</sup> Zie kampboekje 2016

<sup>3</sup> Zie kampboekje 2017

Was deze viering van Marnedictijnen vroeger nog een mannenaangelegenheid, is dat al jaren anders. Al voor de \*oertijd<sup>4</sup> gingen er ook vrouwen mee. En al die vrouwen die het klooster ingingen, zorgden voor nieuwe tradities. Vele pivo's gingen op non actief. Ze zetten hun kaken in Maria, hoewel anderen liever een broeder tuk namen.



En nog elk jaar bouwen Marne's schapen en schapens schapen een kamp op ter eer en glorie van die dag 600 jaar geleden. Om het gevoel te creëren dat deze oer-NPK'er had. We gaan 600 jaar terug in de tijd...!

### ► **Mag dat?**

Voor onderscheid tussen goed en kwaad stelden de monniken 10 geboden op:

- 1 Gij zult NPK op de eerste plaats zetten
- 2 Gij zult het gezellig houden
- 3 Gij zult uw klussen klaren
- 4 Gij zult uw staf respecteren

---

<sup>4</sup> Zie kampboekje 2014

- 5 Gij zult bij het ochtendgebed zijn
- 6 Gij zult goed hydrateren
- 7 Gij zult uw naasten lief hebben
- 8 Gij zult immer de gepaste waarheid spreken
- 9 Gij zult geen vuren onbewaakt laten
- 10 Gij zult hudo's gebruiken

### ► Begrippenlijstje

*Apostel* is iemand die is uitgezonden om het evangelie te verspreiden (Guido).

*Concilie* is een grote vergadering van kerkleiders (Stafvergadering).

*Eucharistie* het (laatste) avondmaal, waarbij brood en wijn staat voor het lichaam van Jezus. Sla de mayo maar over.

*Hostie* is het heilige brood, meestal ouwe.

*Ichtus* soort van kibbeling.

*Liturgie* is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken.



*Klooster* is een (samenstel van) gebouw(en) dat een groep huisvest die zich heeft teruggetrokken om een godsdienstig leven te leiden.

Met *Pinksteren* vieren gelovigen dat het woord van Jezus werd verspreid. Veel scouts vieren NPK.

*Priorij* is het tweede huis van een klooster.

*Psalm* is een religieuze liedvorm als een lied of beurtzang.

*Trappisten* behoren tot een bepaalde kloosterorde en zijn bekend van in hun abdijen gebrouwen bier.

### ► Psalm 1 – No non-sens

Starend naar het eeuwig vuur  
In het rond bijeen geschaard  
Momenten die voor altijd  
in ons hart blijven bewaard.  
Geeft elkander nu een hand,  
Volgend jaar zijn wij er weer.  
Want ons gevoel voor scouting  
dat verlaat ons nimmer weer.



### ► Kloosterleven en bier

1419 is bijna een eeuw voor de reformatie. Iedereen behoort bij het katholicisme. Mensen in het klooster behoren tot de kleine groep geletterden. Hun motto: Ora et Labora, wat betekent werken en bidden. De monniken werken in het pastoraat en, naast gebed en studie, geven zij onderwijs en zorgen voor armen en zieken.

Hoewel bier in principe niets met de bijbel te maken heeft, gaat de relatie tussen monniken en bier terug tot de 6<sup>e</sup> eeuw. De Benedictijnen werkten op het land voor levensonderhoud. Graan was belangrijk. Eén van de producten die men ervan maakte was bier. Bier hield je gezond. Trappistenbieren zijn daarvan het bekendst. Monniken brouwen die om in hun levensonderhoud te voorzien, niet uit commerciële overwegingen. Hun voorraad is beperkt. Het bier van Westvleteren wordt gezien als het beste ter wereld. Het is zó populair dat er een biertelefoon is ingesteld. Je belt, geeft je kenteken door en dan mag je over een tijdje een maximaal aantal flesjes komen halen.

Het verschil tussen trappistenbier en abdijbieren is dat abdijbier wel aan een abdij verbonden zijn, maar niet per se door monniken zelf gebrouwen worden. Het is meer een marketingterm.





## ► Tonsuur

De tonsuur, kruinschering of coupe vleespet is het gedeeltelijk kaalscheren van de bovenkant van het hoofd waarbij er min of meer een rand haar overblijft.

Dit is een gebruik in het christendom dat reeds te vinden is bij vele volken van de oudheid. In de Katholieke Kerk is de tonsuur overgenomen door monniken en is bedoeld als symbool van toewijding aan God. De tonsuur van een kleine cirkel op de kruin, stamt uit de Middeleeuwen.

Grote tonsuren kenmerken de leden van kloosterordes als de dominicanen, karmelieten, kapucijnen, benedictijnen, kartuizers en Marnedictijnen.



# Gen tof NPSK, Amen!



## ALGEMENE INFORMATIE

Het motto van de pivo's is "Wij dienen!" wat betekent dat we tijdens het Noordelijk Pinksterkamp ten dienste staan van het kamp. Gezamenlijk zullen we ervoor zorgen dat het ook dit jaar een geslaagd kamp voor iedereen zal worden. Een deel van de stammen heeft een vaste taak tijdens het kamp, de overige stammen zullen door het NPK Uitzendbureau (NU) ingezet worden.

Elke ochtend is er een vergadering bij de pivo-staftent waarbij 1 of 2 afgevaardigden van elke stam aanwezig zijn. Onder het genot van een kopje koffie en een lekker koekje zal de pivostaf iedereen op de hoogte brengen van de laatste nieuwsfeiten, belangrijke ontwikkelingen en eventuele calamiteiten van het kamp.

Tijdens deze vergadering zal er ook aandacht zijn voor programma, thema en zal vanuit het uitzendbureau de taken van die dag verdeeld worden. Daarnaast worden natuurlijk ook de Pinksterblommen uitgereikt. Ook is dit het beste moment om vanuit jouw stam informatie te delen met andere stammen of met de staf.

De pivostaf doet er van alles aan om óók voor jullie het kamp te veraangenamen buiten alle werkzaamheden om. Elke avond organiseren we activiteiten en ook overdag zijn er tal van mogelijkheden om je te vermaken. Maar ook voor ideeën, complimenten, commentaren, gewoon een kop koffie/thee of een goed gesprek kun je altijd langs komen!



### **Hoofden Pivo-staf**

- Guido de Ridder
- Denise Leidelmeijer

### **Secretariaat**

*secretariaat.pivostaf@noordelijkpinksterkamp.nl*

- Masja Heijne
- Wouter van der Broek

### **Uitzendbureau: stichting nu**

- Thijs Jansen
- Martijn Werkhoven
- Martijn Lanenga

### **Thema**

- Iris Terpstra
- Masja Heijne

### **Sport&Spel**

- Wouter van der Broek
- Jan Jaap de Boer

### **Materiaalbeheer**

- Wolter Meems
- Hilko Venema

## **Arbo**

- Denise Leidelmeijer

## **Terreinindeling**

- Guido de Ridder
- Masja Heijne
- Iris Terpstra

## ► Vrijdag

Vanaf 09.00	<i>Aankomst</i> Direct aanmelden bij de Pivostaf die het terrein aanwijst
10.00	Start NU werkzaamheden (info Pivostaftent)
11.00	
12.00	
13.00	
14.00	Na 14.15 u: Afval wordt opgehaald bij de Kruk
15.00	
16.00	
17.00	
18.00	
	Eucharistie (avondmaal halen) (keuken)*
20.00-20.30	Brood halen voor zaterdag (keuken)*
21.30-23.00	Popequiz
24.00-07.00	Nachtelijke stilte

\* *tijden van de keuken zijn onder voorbehoud en worden op NPK bekend*

## ► Zaterdag

10.00	Ochtendgebed (vergadering)
11.00	
12.00	
13.00	<i>Centrale Opening</i>
14.00	Na 14.15 u: Afval wordt opgehaald bij de Kruk
15.00	
16.00	
17.00	
18.00	
	Eucharistie (avondmaal halen) (keuken)*
19.30-20.30	Brood halen voor zondag (keuken)*
19.30-21.00	Sla de monnik (volleybal)
19.45-21.15	Afval wordt opgehaald bij de afvalhalte
24.00-07.00	Nachtelijke stilte

## ► Zondag

10.00	Ochtendgebed (vergadering)
11.00	
12.00-12.30	Soep halen (keuken)*
13.00	
14.00	Na 14.15 u: Afval wordt opgehaald bij de Kruk
15.00	
18.00	
	Eucharistie (avondmaal halen) (keuken)*
19.00	
19.30-20.30	Brood halen voor maandag (keuken)*
19:30-20.30	Zondagschool
19:45-20.15	Afval wordt opgehaald bij de afvalhalte
21.00-24.00	Stam en leiding feest
24.00-07.00	Nachtelijke stilte

\* tijden van de keuken zijn onder voorbehoud en worden op NPK bekend

## ► **Maandag**

10:00	Ochtendgebed (vergadering)
11.00	
12.00-12.30	Soep halen (keuken)*
13.00	Aanvang bezoekmiddag
14.00	Na 14.15 u: Afval wordt opgehaald bij de Kruk
15.00	
16.00	
17.00	
18.00	
19.00	
	Eucharistie (avondmaal halen) (keuken)*
19.45-20.15	Afval wordt opgehaald bij de afvalhalte
20.00-21.30	Hold the Bible
24.00-07.00	Nachtelijke stilte



## ► Dinsdag

9.00	Ochtendgebed (1 à 2 afgevaardigden per stam)
10.15-10.45	Afval wordt opgehaald bij de afvalhalte
11.00	
12.00-12.30	Warme maaltijd dienstenstammen/staf (keuken)*
13.00	
14.00	<b><i>Einde kamp!</i></b> Verplicht afmelden bij de Pivostaf + terreininspectie van je kampterrein!

\* tijden van de keuken zijn onder voorbehoud en worden op NPK bekend



# KAMPEERSTANDAARD PIVO'S

Alle stammen staan ten dienste van het NPK. De algemene regels zoals deze door het NPK zijn opgesteld zijn dan ook van toepassing voor de pivo's.

## ► **Algemeen/aankomst**

- *Het kamp begint op vrijdagochtend vanaf 9.00 uur en eindigt op dinsdagmiddag om 14.00 uur. In die periode kunnen jullie ingezet worden voor diverse activiteiten. Afwijkingen in overleg met de Pivo-staf.*
- *Bij aankomst melden bij de Pivo-staf*, die het terrein aanwijst. Hierbij melden met hoeveel personen jullie zijn/komen met aankomst en vertrektijd.
- Bij aankomst melden bij de penningmeester op het middenterrein.
- Direct na het uitladen auto's, aanhangers etc. parkeren op het centrale parkeerterrein.

## ► **Kampopbouw**

- In verband met drainage mogen er geen palen dieper de grond in worden geslagen dan 40 cm. Er mag niet gegraven worden.
- Iedere stam dient zijn eigen Porta-Potti mee te nemen en te gebruiken.
- Iedere stam dient zijn eigen EHBO-trommel mee te nemen.
- Bij alle kampvuren dienen te allen tijde voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn, zowel voldoende water als zand.

### ► Voorzieningen

- Alle stammen dienen gebruik te maken van de centrale keuken. Dit in verband met jullie inzetbaarheid.
- Voor gebruik van sfeerverlichting is geen elektriciteit beschikbaar.
- Dixies en douches zijn alleen toegestaan voor de Pivostaf en dienstenstammen en dan alleen als ze centraal (via NPK) aangemeld en geregeld zijn.
- Douches op gas of hout e.d. zijn niet toegestaan.

### ► Gedurende het kamp

- Gebruik van alcohol op het NPK is alleen toegestaan op je eigen kampterrein uit het zicht van anderen of in de Kruk. Tevens mag in het bijzijn van jeugdleden en voor en tijdens werkzaamheden/ activiteiten geen alcohol worden genuttigd.
- De nachtelijke stilte op het pivoterrein is van 24.00 uur tot 7.00 uur.
- Tijdens deze periode is er een verbod op het draaien van mechanische muziek (behalve in de Kruk).

### ► Afbraak/vertrek

- Bij vertrek mag men het onbewerkte hout (stokken, takken etc.) in het bos verspreiden (dus géén houtskool). Planken, pallets en ander bewerkt hout moeten weer mee terug genomen worden. Dit niet bij het afval neerzetten a.u.b.!!!
- **Bij vertrek altijd afmelden bij de Pivo-staf.** Dan wordt ook de terreininspectie van je kampterrein en het terrein/ de bosrand eromheen gedaan. Gaten altijd dichtmaken met zand en vuurplaatsen schoon achterlaten. Geen afval,

bierdoppen, papiersnippers, peuken, confetti etc. op het terrein achterlaten!!

De Pivostaf behoudt zich het recht voor om stammen aan te spreken en eventueel te verwijderen van het kamp.

## **Aantekeningen**

## **Aantekeningen**

## **Aantekeningen**

## **Aantekeningen**