

PINKSTERBLOM



NPK
noordelijk pinksterkamp
92



17 mei - 21 mei 2024 te Marnewaard

WIST JE DAT...

- er een kind als speenvarken is gebruikt bij de themaopening?
- het eeuwig vuur nu eindelijk een eeuw oud is?
- spijkeryoga je jong houdt?
- een sprintje trekken voor kampeervaardigheid om je kampterrein te redden niet helpt?
- de bar in de Kruk vanavond weer geplunderd gaat worden?
- de scouts bij de hike een zonnebril hebben gekregen?
- er zeven hangmatten op het middenterrein hangen?

HIGHLIGHTS



WONDERMIDDEL

Scheerlijvet! Het is een onmisbaar onderdeel voor je tent. Elk jaar wordt ernaar gevraagd. Altijd wordt ernaar gezocht. Maar bijna nooit wordt het gevonden. Er gaan zelfs geruchten rond dat het helemaal niet bestaat. Gelukkig is er dit jaar fotobewijs. Dit wondermiddeltje is daadwerkelijk aanwezig. Wie dus op jacht wordt gestuurd naar scheerlijvet, kan de bovenstaande foto goed gebruiken. Elke speltak heeft wel een potje!

CULINAIRE NPK HIKE

Binnen 24 uur drie verschillende snacks proberen, wij hebben dit voor jullie gedaan.

Zaterdag vlak voor het avondeten beginnen wij bij 't Seepeert met een broodje beenham met een cola. Het middenterrein is natuurlijk één van de gezelligste plekken van NPK, dus met de ambiance zit het wel goed. Het broodje is goed, maar niet uitzonderlijk. Het bijpassende colaatje is precies wat wij nodig hebben op dit moment.

Eten: 6. Drinken: 8. Ambiance: 7,5.

De nacht van zaterdag op zondag spenderen wij bij De Kruk. Het is gezellig, druk en de muziek is van hoog niveau. De specialiteit van het huis is een heerlijke gehaktbal met mayo. De service is super snel. Het geadviseerde ginger ale-tje past niet bij de heerlijke gehaktbal. De tafeltjes zijn wat vies, maar dat verpest de goede sfeer niet.

Eten: 9. Drinken: 4. Ambiance: 10.

Zondagmiddag is het tijd voor de specialiteit van De Zeef: de Schnitsoufflé. Na een flinke wandeling worden we goed geholpen door het barpersoneel. Het broodje is erg lekker, een mooie combinatie van het krokante van de schnitzel en de lekkere smaak van de kaassoufflé. De Chocomel is geen goede combinatie met het broodje. De ambiance is geweldig, eeuwig vuur in de buurt en alles schoon en netjes. De lolly na het inleveren van het flesje is een topverrassing.

Eten: 7,6. Drinken: 7. Ambiance: 8.

SUPERDEAL!

Om de fabriek van mevrouw Rammel af te bouwen, is gereedschap, materiaal en vakmanschap nodig. Helaas is het gereedschap nergens te bekennen. Daarom gaan de welpen op pad om nieuw gereedschap te kopen. Dill van de Jutters vindt het een superleuke hike, maar heeft wel een klein wondje door de prikkelbosjes. Daar kon hij niet onderdoor, niet overheen, hij moest er doorheen! Maar wat is dit? Er hangen allemaal spandoeken op de weg naar de bouwmarkt. Deze spandoeken zijn opgehangen door mensen die de fabriek daar niet weg willen hebben. De welpen laten zich hier niet door tegenhouden. Met goede moed hiken ze verder naar de bouwmarkt. Daar kopen ze onder andere een nieuwe hamer. De hamer kost eigenlijk €4000, maar ze dingen af naar €2000, vertelt Laura van de Fraeylema. Met het nieuwe gereedschap keren de welpen terug naar hun kampterrein.

HIKENDE HELDEN

De Achterbakse Appeltaartjes zijn te snel bij de scoutshike. Bij twee posten zijn nog geen posthouders aanwezig. In geen velden of wegen is er iemand te zien. Zijn de posthouders te laat? Of zijn de Appeltaartjes op de verkeerde plek? Terwijl ze zich dat aan het afvragen zijn, horen ze een harde knal. Er is een vrouw gevallen. Elke scout heeft beloofd behulpzaam te zijn, dus ze gaan snel naar haar toe. Ze heeft bloed op haar knie, maar de scouts weten het goed op te lossen met een pleister. En wat blijkt? De vrouw is ook nog eens een oud-scout!

Algemeen

GESPIEGELDE SCOUTSHOP

Buiten de Scoutshop valt de mobiele truck meteen op. Deze is voor het eerst mee op NPK. Hierin kun je de geweldige selectie aan truien vinden. In de Scoutshop zelf hoef je maar de helft van de winkel te bekijken. Aan de linkerkant ligt namelijk exact hetzelfde als aan de rechterkant. Het op de millimeter precies spiegelen van dit geheel, kost het team maar een paar meetlinten en een heleboel geduld en frustratie. Kom je naar de Scoutshop, kijk dan eerst even binnen naar dit meesterwerk voordat je toch weer zo'n coole hoody koopt.

EEN SPECIAAL VERZOEK

De dasleer branders krijgen op zaterdag een speciaal verzoekje. Meestal komen mensen langs vragen of zij hun hoed of riem mogen inbranden met een al bestaande druk. Maar nu vroeg iemand of zij een nieuw design wilden creëren. Namelijk, de vraag of zij een einde spoor bedrukking willen maken. Met wat innovatie en de achterkant van een boortje hebben de mannen een mooie nieuwe dasring kunnen maken. Dus als je dit logo wilt, moet je naar het middenterrein bij de dasring branders zijn!

BROODJE LEKKAGE

Dit jaar staat er een nieuw broodje op het menu bij 't Seepeert: een broodje Lekkage! Waar bestaat dit broodje uit, vraag je je misschien af? Het is een broodje met kaassoufflé, hamburger speciaal en beenham. De bedenker is Dennis, stamlid van St. Vitus, die zelf ook achter de bar staat. Mocht je dus zin hebben in een grote hap, kom dan vooral even langs het 't Seepeert. En vraag naar Dennis!

AGGHH HET JEUKT

Je hebt het vast al gemerkt, al die muggen. Het hele terrein zit er weer vol mee. De muggen zijn er natuurlijk superblij mee dat er ineens weer 4000 scouts rondlopen waar zij bloed van kunnen tappen. Het enige wat je er echt tegen kan doen, is DEET als deodorant opdoen en zo dicht bij mogelijk bij het kampvuur zitten. De hele Marnewaard heeft er last van, maar de welpen het meest. Daar staan ze met citronellakaarsen in de hand om het kampvuur heen. Hopelijk helpt dat genoeg!

KARTREKKER GEZOCHT

Oproep! De ScoutShop zoekt een kartrekker. Dit mag je letterlijk nemen. De ScoutShop zoekt namelijk iemand die elke twee weken langs de verschillende scoutinggroepen langs wilt rijden met hun aanhanger. Omdat de kar zo zwaar is, moet je wel een stevige auto hebben. Lijkt jou dit nou leuk? Ga dan langs bij de ScoutShop om te kijken of jij een match bent!

WIST JE DAT...

- bosvruchtenthee heel slecht is voor je tanden?
- de schuimblokken heel snel verkopen?
- de petjes van de ScoutShop uitverkocht zijn?

TOEGANGSBANDJE

TOT OPENINGSFEEST

Knip dit bandje uit en doe hem om je pols. Hiermee krijg je exclusieve toegang tot de opening van de nieuwe materiaalcontainer bij Centraal Materiaal



MOL BINNEN DE STAF

Het is dé tent van het middenterrein. Naast de ScoutShop zit de tent van het C-team, de organisatie van het NPK. Ze werken keihard zodat we ieder jaar op kamp kunnen. Om het leuk te houden heeft Hans van het C-team iets nieuws bedacht: Wie is de Mol? Elke dag is er een spel en na afloop mogen alle deelnemers stemmen op wie de Mol is. Op dit moment zijn de verdenkingen niet erg verdeeld. Regien is zeer verdacht! Pas aan het einde van het kamp zullen de stafleden zien of ze goed hebben gestemd en wie daadwerkelijk de Mol is.



WIST JE DAT...

- er tot het laatste moment snoepjes worden gehaald in de Blije Bever?
- bevers geen auto's zijn?
- je hierdoor als bever wel langs het rood-witte lint mag?
- de Pinksterblom wordt bezorgd in de brievenbus van je groep?
- als je een gevonden voorwerp terugbrengt naar de docentenkamer, je een snoepje krijgt?
- het een groot waterballet kan worden als de brandweer langskomt?
- een waterballet voor veel verkoeling zorgt?



DOOR DE POORT

Vorig jaar is de bovenkant van de algemene poort bij de bevers kapot gereden door de Brandweer! Natuurlijk was dit per ongeluk tijdens een noodgeval. Dit jaar hebben de ontwerpers van de poort eraan gedacht dat de brandweer er nu wel goed langs kan. Dat is goed, want ook dit jaar is hun aanwezigheid hard nodig. Een arme fietser is verongelukt en de hulp van de brandweer is hard nodig. Uiteraard is dit alledaagse kost voor deze stoere mensen, dus het is zo geknipt. Wat dan mooi uitkomt, is dat de detectives de tijd krijgen om alles even goed te onderzoeken.



PARTNER IN CRIME

Een docentdetective zoekt een partner in non-crime rond Zwolle. De eisen zijn vrouwelijk, blond, sportief, enzovoort. Eigenlijk is de interesse in scouting belangrijk door het werk voor de Bevers. Past deze verdacht lange lijst bij jou? Geef jezelf dan aan.



VIEZE SNOEPJES

Bij de Blije Bever zijn veel lekkere snoepjes te halen. Het ziet er ook erg lekker uit. Alleen gaat niet alles supergoed met de winkel. Ze hebben al twee jaar hetzelfde snoep mee. Al het lekkers wat er als versiering wordt opgehangen, is dus al ver over de datum! Deze snoepjes zijn dan ook alleen meegenomen, omdat ze er zo leuk uitzien. Gelukkig gaat er ook snoep mee om te verkopen. Dit wordt verkocht om de lekkere smaak. Helaas, Otto moet voortaan toch even goed kijken voor hij het verkeerde snoepje pakt. Bij het opeten van een van de snoepjes nam hij al bijna een hap van de verkeerde.

WAT IS ER LOOS?

De bevers zijn druk bezig met de detectiveschool. Maar er verdwijnen steeds dingen uit de school. Zo mist er een hoed, een tafelkleed, een lamp en een bezem. Waar gaat dat allemaal heen? En wie neemt het mee?

LUISTER NAAR DE LEIDING!

De Bevers zijn heel leuk. Maar het is beter als iedereen lief tegen elkaar blijft. Ook moet je altijd luisteren naar elkaar. En van iemand afblijven als diegene het niet wil. Dat is allemaal heel belangrijk om een leuke tijd te hebben bij de Bevers.

-Stijn, zes jaar. (van die rode groep naast de Blije Bever)

SLIMME BEVER

De spullen die verdwijnen uit de docentenkamer zijn spoorloos. Zelfs als de docenten zelf op zoek gaan, lukt het niet om alle spullen te vinden. Ook helpt het niet om in het donker te gaan zoeken. Gelukkig zijn er allemaal slimme bevers op de school, die wel even een handje kunnen helpen. Zo starten ze een sporenonderzoek, vinden ze onderweg allemaal stukjes tafelkleed en krijgen ze de missie om een supergeheime brief af te leveren. Dit is allemaal om hun betrouwbaarheid te testen en natuurlijk om te laten zien hoe de detectives het echte werk doen.



Boerderij



OCHTEND OP DE BOERDERIJ

Zusje Sam roept de hulpboeren erbij. Het is weer ochtend, dan moeten alle dieren gevoerd worden. Als alle dieren gevoerd zijn, hebben Boer Boris, Zusje Sam en Broer Berend zelf ook echt honger gekregen.

Ze fantaseren wat ze willen eten... Willen ze een broodje pindaas? Nee, dat is te gewoon. Yoghurt met mosterd is wel bijzonder, maar waarschijnlijk niet zo lekker. Zusje Sam bedenkt dat ze zin heeft in pannenkoeken. Nou, daar hebben alle boeren wel zin in, maar voor pannenkoeken hebben we ingrediënten nodig. Straks gaan de boeren over de landerijen lopen om ingrediënten te verzamelen.

INGREDIËNTEN VERZAMELEN

Na een wandeling over de boerderij van Boer Boris komen de kleine boeren bij één van de werknemers. Zij heeft net stroop getapt uit de stroopboom. Ze wil wel delen, maar alleen als de boeren een potje strooptikkertje met haar willen spelen. Als iedereen in een lange sliert zit, krijgen de boeren de stroop. Daarna gaan de boeren door klompjes te volgen naar iemand met meel. De boeren helpen daar met zeven van het meel. Vervolgens moeten er eieren uitgelopen worden, zodat het vrije uitloop eieren worden. Als de koe gemolken is, zijn de ingrediënten compleet en kunnen de boeren lekker gaan eten. Hmm, wat smaakt dat lekker na een lange tocht.

WIST JE DAT...

- er geflitst wordt bij de randweg van Bronbeek?
- de Blije Bevers daar waarschijnlijk ook geflitst zijn?
- de Top 2000 bingo bij het kampvuur gezellig is?
- alle sporen van die gezelligheid 's ochtends uitgewist zijn?
- de winnaar een met schuimblokken gevuld speenvarken heeft gewonnen?
- de boeren op zaterdag een safaritocht-bingo maken?
- dat ze daar niet voor hoeven te lopen, omdat ze in een huifkar achter de trekker zitten?



ANTWOORDEN FILIPPINE



Antwoorden Raad de Liedjes:

1. Kom van dat dak af 2. Op een onbewoond eiland 3. I like the flowers.

RAAD DE LIEDJES



WIST JE DAT...

- lopen met een podcast ontspannend is?
- de welpen van Veendam hun poort af kunnen sluiten?
- Mas van Ter Apel zijn broekspijpen kwijt is?
- deze gewoon aan zijn broek zitten?
- er veel spinnen zijn?
- je even moet kijken voordat je van de kar springt?
- Hathi van JPG deze memo niet heeft gehad?
- hij op een piopaal sprong en zijn enkel verzwikte?
- er een liefde bloeit tussen Kaa van Flora Fauna en Bagheera van Veendam?

ZWIEPEN EN ZWOPPEN

Het schoonmaken van het terrein is een simpel klusje, maar het moet wel even gebeuren. Over het algemeen doet iedereen dit op dezelfde manier. Het enige wat echt verschilt, is de naam. De ene groep noemt het een lijntje lopen. De andere groep noemt het zwoppen. En weer een ander noemt het zwiepen. Hoe dan ook, met veel mensen is het klusje zo gepiept.



Rammelttoys

INZENDING: OOGJE OP DE BUREN

Wij zijn, als leiding van Scouting de Biezenhutters, dit jaar de 'wingman' van onze Bagheera! Een leuke jongen die het subkamp 1 terrein afspeurt naar iemand om hem te vergezellen naar de Kruk. En misschien verder. Zaterdag is er iets wonderlijks gebeurd. Het hart van onze Bagheera is sneller gaan kloppen door een leiding van de groep naast ons! De buurvrouw complimenteerde Bagheera op zijn ultiem sexy 'kamphoedje'. Blauw met witte bloemetjes. Bagheera denkt vanaf dat moment nog maar aan één iemand. Daarom hebben we het lot van Bagheera in onze handen genomen en schrijven deze oproep: Lieve buurvrouw, zou jij onze Bagheera de jungle willen laten zien?

NATUURVER- VUILING

Een hike is om van te genieten. De natuur om je heen en de zon die brandt. Maar soms geniet je wat minder tijdens de hike. Linde van de Jutters genoot even totaal niet. Voor haar op het pad ziet zij iets wat daar niet hoort. Linde ziet oude munitie. Maar dat vind Linde helemaal niet leuk. "Dit kan echt niet, dit is zo slecht voor de natuur!" roept Linde. Inderdaad Linde, wij zijn het hier helemaal mee eens.



FREE NOODLE

Gezocht: een aap luisterend naar de naam Noodle. De welpen van de Stanleygroep Hardenberg zijn hun lieve aap kwijt. De welpen kunnen nu minder goed slapen. Ze zijn namelijk erg gehecht aan Noodle. Aniek vind het al helemaal vervelend, want Noodle slaapt namelijk vaak bij haar in de tent. De welpen weten niet wat ze nu zonder Noodle moeten. Mocht je Noodle vinden, dan willen de welpen hem graag terug. De welpen zelf verdenken de verkenners van hun eigen groep!

SNOEPDEALERS

Bij Scouting van Swietengroep uit Vledder wordt er flink handel gedreven. Als je daar tussen de tenten door loopt, kom je op de zwarte markt terecht. Hier wordt in snoep en andere illegale middelen gehandeld. Het geld stroomt binnen. Ruben verkoopt zelfs de Pinksterblom. Dat is goed te begrijpen, want iedereen wil die hebben. Ruben heeft de vraag naar de Pinksterblom goed ingeschat, een gat in de markt!



WIST JE DAT...

- de Havik vorig jaar hun tafel heeft 'uitgeleend'?
- deze tafel dit kamp pas weer terug is?
- de welpen van Scouting Nienoord een spekjeskanon hebben?
- zij dit hebben voor alle hongerige welpen?
- er op de Marnewaard een moeras is zonder water?
- de welpen deze getrotseerd hebben?
- het klimtoestel op het middenterrein een hit is?

VEILIGHEID BOVEN ALLES

Het welpenterrein is de veiligste plek om dit NPK te zijn. Er is door de welpen goed nagedacht over de veiligheid. Overal op het terrein zijn grote borden te vinden waar alle veiligheidseisen op staan. Zo worden de welpen herinnerd aan het dragen van hun das, het dragen van een helm, of het aandoen van een onderbroek. De belangrijkste tip blijft toch die van de Rangers: "Snoep is alleen voor de leiding!"

HOOGSPANNING

Scouting Emmen neemt het thema HOOGspanning wel heel letterlijk. Volgens Jaelyn en Nova hebben ze namelijk een echte mast op hun kampterrein. Deze mast is 19,5 meter hoog. Al het stroom voor het kampterrein komt via die mast binnen. "Waarvoor heb je stroom nodig?" vraag je je dan af. De welpen vertellen dat ze verlichting hebben op het kampterrein. Zo kunnen de welpen in het donker ook lekker spelen. Ook kan iedereen zien waar de welpen van Scouting Emmen zitten. Dit komt door de lamp die bovenop de mast staat.

3X KEER IS SCHEEPSRECHT

Er wordt afscheid genomen van een geliefde kampleiding. Geert Harms gaat helaas stoppen. Geert heeft al twee keer eerder afscheid genomen, maar hij komt steeds terug. Nu is het voor de derde keer echt tijd om te gaan. Er zijn veel verhalen over Geert en zijn tijd als kampleiding. Er wordt enthousiast verteld over de gieters. Limonade in glas is verboden. Hier heeft Geert een oplossing voor: een gieter. Daar is niks over gezegd. De gieter wordt gevuld én gedeeld. Dat gaat iedereen zeker missen. Niet alleen mensen gaan Geert missen. De Kruk gaat hem het meeste missen. Zijn afscheid wordt voornamelijk gemist in de winst. Bedankt voor al je harde werk Geert. Het wordt zeker gewaardeerd!

FEEST!

De welpen vieren feest! Het is gelukt om alle materialen te verzamelen om de fabriek van Rammeltoys weer op te bouwen. Om dit te vieren is er een echte disco voor de welpen geregeld. Alle welpen hebben zich mooi aangekleed en zijn lekker aan het dansen. Alle soorten muziek komen voorbij. Van Europapa tot aan Snollebollekes. Voor de welpen is het een spannend feest, want wie zie je volgend jaar terug op NPK?



WIST JE DAT...

- de kruiwagen van de Trekvogels piept?
- je op woensdag en donderdag bij de Woudlopers Kipling 2 euro korting krijgt op de benzine?
- Scouting Hoogeveen potten honing verkoopt van 1,5 liter?
- het handig is als je de naam van je groep op je poort zet?
- je de groeten uit Borger krijgt?
- St. George hun lunch in de zon laat liggen?
- Beyloo ter Horst een bord als gastenboek heeft waarin je een leuk berichtje, tekening of je naam kan achterlaten?

MOLEN-KRACHT

Bij de Hollandsche supermarkt van de Mensinghe Roden in subkamp 2 doen ze alles op de kracht van een zelfgebouwde windmolen. Als je 's nachts over het terrein heen wandelt, kun je misschien de verlichte wieken zien draaien tegen de prachtige sterrenhemel.



BADEENDENPLAAG

Badeenden zijn hartstikke leuke items. Toch denken de verkenners van de Vinchem daar anders over. Zij hebben namelijk zoveel badeenden, dat het een echte plaag is geworden. Hun welpenleiding Chill heeft namelijk een stuk of honderd mini badeendjes over het verkennerssterrein van de Vinchem verspreid. Nadat alle eendjes een plekje hebben gekregen, geeft Chill een mini badeend aan de verkennersleiding. Zij weten met dit cadeau gelijk hoe laat het is. Al snel zien ze de eerste eendjes in het gras zitten, te wachten totdat ze gevonden worden. Andere badeendjes zitten verstopt tussen pannen en in mokjes. Zo'n badeendenplaag moet natuurlijk bestreden worden. Gelukkig hebben ze Laura onder de verkenners. Zij vindt die eendjes juist helemaal te gek. Laura wil alle badeendjes wel hebben en is dus druk bezig met het opsporen van de eendjes. Worden alle badeendjes gevonden of komen de laatste badeendjes volgend NPK pas boven water? De brandende vraag of er een badeendenrevenging zal komen op Chill, blijft voor nu nog onbeantwoord. Maar wie weet wat de verkenners nog van plan zijn? Chill pas maar op!



LOPENDE BANDEN

Bij de kassa moet je je boodschappen afrekenen. Daarvoor zet je al je spullen op de lopende band. Hoe sneller de band gaat, hoe sneller mensen kunnen afrekenen en des te meer geld de supermarkt verdient. De supermarkten moeten tijdens een spel bewijzen dat hun band het snelste loopt. Na wat gestuntel en gestruikel ontdekken de scouts uiteindelijk de tactiek: less is more! Hoe minder mensen meedoen, hoe sneller de lopende band gaat.

SMULMUUR

Heb je honger gekregen door al het hiken, het spelen van spelletjes of simpelweg door in het rond te rennen? Als je in de buurt van het Impeesakampterrein bent, kan je even snel langs de snackmuur 'Impeesa's Smul Hoekje' gaan. Je hebt daar keuze uit allerlei bittergarnituur. Naast het welbekende fast food is er uit deze muur ook een lekker croissantje, een Tony Chocolonely en een gevulde koek te halen. Heb je geen contant geld bij je? Niet getreurd, want daar is aan gedacht. Bij deze smulmuur kun je ook pinnen!

STICKERS HIER, STICKERS DAAR

Het moment is daar: de allereerste punten zijn binnengehaald bij de scouts. Jakob van Scouting Menkema heeft voor subkamp 1 punten gescoord en dat terwijl er nog geen spel gespeeld is! Er is namelijk een wedstrijd gedurende het hele NPK. Je kan stickers verzamelen. Niet een paar stickers, maar wel 52 in totaal! Om je stickerboek te vullen, moet je langs alle groepen om hun sticker te krijgen. Je moet de sticker wel eerst verdienen door een opdracht te doen. Deze opdrachten verschillen van een dansje doen tot...van alles. Als je alle stickers verdient en in het stickerboek plakt, win je extra punten voor je subkamp. De fanatieke Jakob heeft met hulp van Julia als eerste alle stickers weten te verzamelen. Subkamp 1 is erg blij met deze eerste punten. Ga zo door Jakob!

FLES- SCHIETEN

Zie je ze vliegen dit NPK? Nee, je wordt niet gek. Dat zijn waarschijnlijk de flessen van de MarnePlayStore. Patrouille Croissant van Dedemsvaart pompt de flessen goed vol. Het afschieten gaat alleen een beetje té goed. Ze schieten zo over het speelveld heen. Ook spuiten de flessen water tijdens de vlucht. Dat is jammer voor Thijmen. Die krijgt het water allemaal over zich heen.



DAS ONHANDIG

Op het mooie scoutingterrein de Marnewaard is er maar weinig dat alle verschillende groepen van elkaar onderscheidt, behalve natuurlijk de dassen. Als je die kwijtraakt, verlies je dus een stukje van je identiteit. Supervervelend! Dat wordt voor een paar scouts goed zoeken dus.



WIST JE DAT...

- je bij de Fivelgroep flessen in kan leveren en zelfs een iPhone kan kopen?
- er ook dit jaar weer een ruilspeel wordt gespeeld op NPK?
- de Rangers graag kikkers willen zijn?
- hiken beter gaat als je je schoenen aanhoudt?

OF JE KAAS LUST

Ieder kaasje heeft zijn gaatje. Severin van de Voerman heeft er kaas van gegeten. Of Severin kaas lust? Ja! Alleen geen blauwe kaas. Oh ja, en geen brie. Oh, en ook geen geitenkaas. Wat dan wel? Oude kaas! Hoe ouder, hoe beter.

GEHEIME LIEFDE ONTRAFELD

Tijdens het hiken heeft Daniël van St. George een geheim ontdekt dat lang door de leiding verborgen is gehouden. Twee van de leiding blijken al een half jaar een stel te zijn zonder dat de verkenners hiervan op de hoogte waren. Dit verhaal heeft hij ontrafeld via Patrick van een andere groep, die als posthouder fungeerde tijdens de hike. Om te verifiëren of het klopte, heeft hij de klachtenlijn van hun supermarkt gebeld. Hij werd doorverwezen naar de afdeling liefdeszaken. Hier kreeg hij bevestiging dat er inderdaad een relatie was. Hoewel het lid aangeeft dat het hem niet zoveel uitmaakt, vindt hij het wel vreemd dat ze het niet hebben verteld. De PL en APL van Daniël voelen zich echter enigszins verraden, omdat ze deze informatie niet hebben gekregen. Zo blijkt maar weer dat een hike soms onverwacht informatief kan zijn.

WIST JE DAT...

- de sherpas van Stadskanaal in de smaak vallen bij Rowans van de JPG?
- Scouting Dedemsvaart een volle vuurton kwijt is?
- de slaghamer bij de Explorers van St. George plots verdwenen is?
- er bij Scouting Look Wide wel 6 groepen rond het kampvuur passen?
- op het hele Explorerterrein geen klok dezelfde tijd aangeeft?
- de Woudlopers Kipling gediskwalificeerd zijn bij Explomania?



Reisbureau



MARNEWOEI

Een jaarlijks fenomeen waarbij harde wind over de verschillende terreinen van de Marnewaard raast. Op het explorerterrein kennen ze dit begrip maar al te goed. Het is voor velen een race tegen de klok om alle losse themamaterialen stevig vast te zetten en er voor te zorgen dat niets meer wegwaait. Groepen zijn genoodzaakt innovatieve manieren te bedenken om hun themamateriaal veilig te stellen. Wanneer de wind bijdraait, vinden gelukkig de meeste materialen de weg weer terug. En wie weet: misschien brengt de Marnewoei ook wel nieuwe avonturen en verrassingen met zich mee voor zij die er open voor staan.

PIO-ARCHITECTUUR

Wie Californië hoort, denkt aan de Golden Gate Bridge. Zo ook de Explorers van de Voerman. Zij hebben een ambitieus plan uitgewerkt om deze brug te pionieren. Dennis vertelt vol trots hoe dit is gegaan. Omdat niemand anders van hun groep de zes meter palen gebruikt, kan de brug groots worden nageemaakt. Zo groot zelfs, dat het terrein van de overburen gebruikt moet worden om het bouwwerk te laten passen. De brug is tegelijkertijd ook de ingang van het Voermanterrein. Het is dan ook zeker de moeite waard om eens langs te komen bij deze prachtige constructie.



CREATIEVE BOEKHOUDER

Explomania begint en de spanning is te voelen. Iedereen doet mee. De eerste ronde is zaklopen. Hier vallen al tien groepjes af. Lepels balanceren blijkt voor vele explorers best moeilijk te zijn tijdens de tweede ronde. Overal vallen lepels in het gras. De juiste strategie? Heel veel oefenen! Lepels zijn ook handig voor het snel en zorgvuldig verplaatsen van eieren. De Explorers die deze fysieke inspanning maar niets vinden, kunnen zich ondertussen bezighouden met verschillende breinkrakers. Met de hulp van een creatieve boekhouder worden op het einde van het spel alle punten bij elkaar opgeteld!





DE FIK ERIN

Het eeuwig vuur is een belangrijk onderdeel van het NPK. Het is dan ook een hele eer als je uitgekozen wordt voor vuurwacht. Het vuur wordt soms gebruikt om te testen wat er gebeurt als je bepaalde voorwerpen in het vuur gooit. Een grote steekvlam maken komt dan soms voor. Toch is het ook een plek om even goed tot rust te komen. Zo ook voor Gerjon en Rodi van Scouting Erica. Zij kunnen niet meer meedoen met Explomania. Gelukkig vinden zij het helemaal niet erg om even uit te rusten bij een knus brandend vuurtje.



WIST JE DAT...

- subkamp 3 het allerbeste lied heeft?
- Daan van de Zeef een broodje Schnitsoufflé met bonnetje heeft gegeten?
- een lepel niet in je neus hoort maar op je neus?
- er geruchten zijn dat Explomania nog steeds bezig is?
- ze bij de De Zwervers Groningen hun piopalen laten branden tijdens het stoken?
- de begeleiding van RSA 322 Hoogeveen eier-roulette heeft gespeeld?
- de meiden van Fraeylema het hardst lachen?

ORAKELS

Als explorer ben je natuurlijk aan het leren om je steeds volwassener te gedragen. Toch kan het voorkomen dat je het even niet meer weet. Gelukkig kan je in dat geval altijd bij de Explo-staf terecht. Bij hen krijg je antwoorden op al je levensvragen. Steven beantwoordt zelfs de vragen die je niet stelt. Ook praktisch laten ze alles goed verlopen. Met hun verrijkende microfoon geven zij de explorers alle informatie die nodig is. Het is ook geen probleem als een verdwaalde explorer even de microfoon pakt om zijn vrienden op een bijzondere manier toe te spreken.

SNELLER DAN HET LICHT

Bij hiken denk je misschien aan heerlijk struinen door de natuur. Bij de deelnemers van de speedhike werkt het net even anders. Zoals de naam al zegt, is snelheid hier van groot belang. Dit is te zien aan Rik Jan, Milan en Eva van de Ventrappers. Ze zijn compleet buiten adem bij aankomst. Ze doen duidelijk mee voor de winst. Eva heeft zelfs thuis geoefend met hardlopen. Toch is het niet alleen snelheid dat belangrijk is. Zo heeft het drietal ook een trappersbaan moeten trotseren. Na zo'n actieve middag is het natuurlijk tijd voor een verdiende verfrissing in de Zeef.

TAFELTJE VOOR TWEE

Twee explorers met avontuur in hun blik, in de Zeef willen ze zijn, een tafeltje voor twee, een stuk geluk. Storm en wind trotseren zij, broodje Schnitsoufflé in hand, in de warmte van de Zeef, waar iedereen danst. Onder de heldere fonkelende sterrenpracht, genieten ze samen van een lange nacht.

ONVERWACHT AVONTUUR

Vol enthousiasme beginnen de explores van Scouting Emmen aan de Senseshike. De zon schijnt superfel. Plots beseffen Anna, Melchior en Samuel dat hun zonnebrillen nog in de tent liggen. Ze knippen hun ogen dicht tegen het licht en raken hierdoor compleet verdwaald. Daarom lopen ze hun neus achterna en staan ze plotseling in een grote tent, zonder dat ze het doorhebben. Hier zien ze meer Explorers, die verbaasd zijn om hen te zien. Opgelucht zijn ze wel, want misschien zijn ze dan toch goed gelopen? Met een volle buik en een tevreden gevoel keren ze na een geloofwaardige tijd weer terug naar hun eigen terrein.



WIST JE DAT...

- de AVD dit jaar het volleybaltoernooi niet heeft gewonnen?
- onguur en guur naast een tegenovergestelde ook een vergelijkbare betekenis hebben?
- de Pivostrijders zondag als posthouders hard aan het werk moeten?
- de Brimzen dit jaar een (te) hoog platform hebben gemaakt?
- ze daarom een extra glijbaan nodig hebben?
- ze niet gesponsord worden door Brand?
- cash in de avond king is?



GEZAMENLIJK BORD

Op NPK ontstaan altijd veel vriendschappen. Bij de Vikingen ontstaan die meestal tijdens het gezamenlijk nuttigen van mede, maar dit jaar blijkt dat er niet per se iets aardigs hoeft te gebeuren. Zo is vorig jaar het lievelingsbord van de ONIP-stam per ongeluk meegenomen door Scouting A15. Ze hebben het bord behandeld alsof het hun eigen is: het hele jaar heeft het een prominente plek gekregen in het stamhok. Dit NPK gaat het bord weer mee. Tegenover de ONIP-stam wordt het bord tevoorschijn gehaald. Na een jaar is het bord eindelijk terecht! Zo hebben de clans uiteindelijk een gezamenlijk favoriet bord. Een goede reden voor een diepe onderlinge band!

GEVONDEN VOORWERPEN

Vikingen verzamelen niet alleen buit, ze verliezen zelf ook weleens wat. Er is al een kleine schat aan belangrijke spullen te vinden bij de Pivostaf. Het gaat bijvoorbeeld om een portemonnee van een familielid van een Brabantse volkszanger, een pasje van één van de Spice Girls, een das van iemand anders dan René en nog veel meer. Al deze dingen zijn simpel terug te krijgen. Zing een mooi liedje tijdens de Vikingspelen of het overleg en je kunt je spullen weer meenemen. Dat zou voor de genoemde mensen vermoedelijk geen probleem moeten zijn! Voor alle anderen: kom tijdens het programma genieten van de mooiste live muziek.

ROOFTOCHT

Vikingen staan natuurlijk bekend om hun rooftochten over zee en door heel Europa. Met hun schepen, bijlen, gehoornde helmen en stoere tatoeages plunderen ze zowat ieder dorp. Op NPK gaat dit niet anders. Ook hier wordt de ene na de andere uitputtende rooftocht ondernomen. Ook andere Vikingstammen moeten eraan geloven. Bij één van de rooftochten is het schild van de Menkemaclan buitgemaakt. Zij geven aan dat ze dit niet zomaar laten gebeuren. Het zou dus zomaar kunnen dat er nog een nieuwe rooftocht plaats gaat vinden om het schild weer terug te brengen naar de rechtmatige clan.



LANGE TOCHT

Alle Vikingen op het terrein hebben zware ontberingen doorstaan op de woeste zeeën om op NPK te komen. Er is één viking die hierbij alle anderen overtreft. Robert van de Fraylemastam is niet uit Slochteren gekomen, maar is helemaal uit Nieuw-Zeeland komen varen om bij NPK te zijn! De tocht heeft zeker twee maanden geduurd, maar voor het NPK is het dat helemaal waard.

PLONS

Er worden door pivo's wel eens dingen achtergelaten na hun plundertochten. Op de vreemdste plekken duiken bijzondere spullen op. De vraag bij de vergadering van zondagochtend is namelijk of pivo's hun zwangerschapstesten gewoon bij het afval willen deponeren. Die horen niet in de dixi. Dat geldt ook voor de drie veiligheidsballonnen. De Pivostaf is wel blij dat men zo om de veiligheid denkt. Ook zijn er speciale statiegeldbakken die toch best eenvoudig van plaskruizen te onderscheiden zouden moeten zijn.



Vikings

WIST JE DAT...

- er wat verwarring in stam- en groepsnamen kan ontstaan?

CONCURRENTIE VIKINGSPELEN

Beroemd en berucht is de iconische Kruk, de feesttent van de Pivo's. Na een dag hard werken trekt iedereen daarheen voor een goed feest. Het is altijd weer mokerdruk. Het lijkt erop alsof er genoeg markt is voor een extra horecagelegenheid. Daar is wat op gevonden. Dit jaar is er de Stoel, een heuse karaokebar. Er wordt fantastisch gezongen door iedereen! De uitbaters hebben helaas niet aan alles gedacht. De benodigde horecavergunning is niet in orde. Het resultaat is dat het eigenlijk meer een illegale rave is dan een echt café. Het wordt na een tijdje dan ook ontbonden, waarop iedereen het feestje voortzet in de oude vertrouwde Kruk. Want waarom veranderen wat goed werkt?

De zondagavond staat in het teken van de zoektocht naar wie nou echt de beste Viking is. Er staat een reeks zware beproevingen op het programma. Alles wordt getest: uithoudingsvermogen, concentratie, reactietijd, precisie en kracht. Het eerste duel gaat om wie het snelst met één hand een spijker in een gekloofd blok kan slaan. Daarna volgt een episch gevecht waarbij de tegenstander van een stapel kratten geduwd moet worden. De spanning is om te snijden! Reactievermogen wordt getest door zo veel mogelijk plotseling vallende drinkhoorns op te vangen. Alle Vikingen presteren enorm goed. De finale is een directe confrontatie tussen de koplopers. Daar legt de Martinistam het af tegen de Mensinghe Roden. Toch lijkt het erop dat de strijd om de beste Viking hier nog niet beslist gaat worden. Vanavond zullen de drinkhoorns er nog één keer bij gehaald worden om te zien wiens uithoudingsvermogen 's nachts het beste is.



SLECHT TE ZIEN

Enorm veel Vikingen zijn neergestreken op de Marnewaard, allemaal met hun eigen tent. Dat is niet altijd makkelijk: met veel mensen komen namelijk ook veel tenten. Die tenten willen nog wel eens behoorlijk op elkaar lijken. Zeker in het donker is het niet altijd makkelijk om de tenten van elkaar te onderscheiden. Dat het fout kan gaan, ontdekt Matthijs van scouting Vinchem. Hij gaat slapen in de verkeerde tent, maar is daar niet alleen. Hij blijkt in het donker een rondslingerende tuinbroek voor zijn slaapzak te hebben aangezien. Als het 's ochtends weer licht wordt, ontdekken de anderen in de tent de fout. Matthijs wordt weer netjes (zonder de tuinbroek) naar het eigen terrein gebracht.

SJORBAND MARKTONDERZOEK

Dank aan alle 36 inzendingen na de oproep in de vorige editie. Deze geven een indicatie van wat mensen bereid zijn te betalen voor merchandise en een hoop nieuwe suggesties! In de grafiek zie je bijvoorbeeld wat mensen over hebben voor een dasring. Vissershoeedjes, zonnebrillen, petten, sokken, stickers (€0,50 per stuk), truien, flesopeners en een naambandje met de titel van de liedjes. Ook leuk zijn items die meer in thema zijn: spanbanden (ook wel sjobanden), een aggregaat, palenrammers, grondboren, of piopalen. Sjoband krijgt de resultaten toegestuurd, dus hopelijk doen ze er volgend jaar iets mee. Blijf vooral de liedjes luisteren!



WIST JE DAT...

- de AVG van zaterdag nog meer bevat dan de chili con carne van vrijdag?
- de EHBO en de brandweer het altijd heel gezellig met elkaar hebben?
- niemand weet waar Baukelien naartoe gaat?
- je altijd bij de Pinksterblom op het middenterrein langs mag komen voor een extra Pinksterblom?
- het klimrek elk jaar groter wordt?
- de kookstaf een schema heeft om te kijken aan wie je je vraag moet stellen?

Algemeen

SARAHS LIEFDESSAHARA

Hoi Sarah,

Ik ben 12 jaar oud. Onlangs ben ik overgegaan naar de verkenners en ik voel me een beetje alleen. De andere meisjes in de groep kennen elkaar al langer en zijn al een hechte vriendengroep. Het lijkt alsof ik er niet bij hoor en ik voel me buitengesloten. Ik heb geprobeerd om met hen te praten, maar het lijkt niet te werken. Ik wil zo graag vrienden maken en erbij horen. Wat kan ik doen om beter in de groep te vallen en nieuwe vrienden te maken?

Liefs,

Eenzame verkenner

Hoi Eenzame verkenner,

Ik snap heel goed hoe lastig en vervelend het kan zijn om je buitengesloten te voelen, vooral in een nieuwe groep. Toen ik jouw leeftijd had, zat ik in een soortgelijke situatie en wat mij hielp was om open en vriendelijk te blijven. Ookal was ik onzeker. Ik probeerde positief te zijn en interesse te tonen in wat de andere meisjes deden en zeiden. Op NPK besloot ik het initiatief te nemen en vroeg een paar meisjes of ze zin hadden om in de vrije tijd naar het 't Seepeert te gaan. We gingen samen een ijsje eten en dat brak het ijs tussen ons.

Hoewel het soms moeilijk was, bleef ik geduldig. Ik wist dat het tijd kost om nieuwe vrienden te maken en gaf niet op als het niet meteen klikte. Het helpt ook om iets over jezelf te vertellen en te vragen wat de andere meiden leuk vinden. Jullie zitten allemaal op scouting, dus jullie hebben sowieso al iets gemeen. Je kan ook altijd één van de jongens vragen om iets samen te doen. Jongens kunnen net zo goede vrienden zijn als meisjes. Als je merkt dat de situatie niet beter wordt, kan het ook helpen om met één van je leiding te praten.

Het belangrijkste is om jezelf te blijven. Ware vriendschap ontstaat wanneer mensen jou accepteren zoals je bent. Geef het wat tijd en blijf proberen. Vriendschappen ontstaan soms op de meest onverwachte momenten. Veel succes!

Liefs,

Sarah

KREUKELFON

De Pinksterblom is dit jaar mede mogelijk gemaakt door: 9600 A4-tjes, 10.000 nietjes, 10 oefenrondjes, 1 zon, 42 verse stroopwafels, 1 'is het een koekje?' flowchart, 2 pakken koekjes, 4 rollen wafels, 3 pakken pannenkoeken, een halve tent, 2 leuke burens, 21 afgeleide stammers, 47 blikjes op tafel, 27 blikjes onder tafel, 1482 muggen, 5 vegan maaltijden, 92 DEET-grapjes, 192 Wist Je Datjes, 287 schuimblokken en 420 Europapa's.



Wist je dat de Pinksterblom niet had kunnen bestaan zonder: Au-jespellingdoetmepijn-ke, Cecie-je-de-fout-niet?, niet te Foppe(n), Hester Knabbel & Daphne Babbel, Casper Stokers, Juli-kunnen-ët, Jasper Twijfel, Ilse Water Tegen vuur, Jan praat tegen Bart, René izzz bij, onze Lay-out King, Lisaaaaahetmoetaf, kiek daar is Niek, Piet is er niet, Rose to the occasion, staat op wanneer ze Sil, Tanline Tessa, Turner Thomas, Stroopwauter, Remco-Remko en Jan-Weet het zelf niet?.